



In hart en gedachten,
vandaag en voor altijd...

Mevrouw
Elia Tielemans

Geboren te Overijse op 15 oktober 1930 en
zachtjes ingeslapen op 15 januari 2021.

Dit melden u met innige droefheid:

Chantal en Hugo † Doignies-Janssen,

haar kinderen;

Vicky en Mattias Janssen-Leskens,

haar kleinkinderen;

Cas Leskens,
Sid Leskens,

haar achterkleinkinderen;

Liliane Tielemans,
Jan Verachtert,

haar petekinderen;

Haar zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

De families Tielemans, Doignies en Vanderdood.

Met dank aan het personeel van het WZC Justus Lipsius voor de goede zorgen.

De afscheidsceremonie, gevolgd door de crematie en
de asverstrooiing op de begraafplaats van Jezus-Eik,
vindt plaats in intieme kring.